

BOURGOGNE

OPPERVLAKTE: 31.582 KM²
HOOGSTE PUNT: 855 METER (MONT-PRÉNELEY)
POPULATIE: 1.685.695 (53 INW/KM²)
HOOFDSTAD: DIJON
DEPARTEMENTEN: CÔTE-D'OR (21)
NIÈVRE (58)
SAÔNE-ET-LOIRE (71)
YONNE (89)



*Peter-Paul en Marianne Peters,
eigenaars van L'Étang de la Cure en L'Étang des Clefs:*

‘Je voelt je al gauw een Bourgondiër!’

Twaalf jaar geleden gingen Peter-Paul en Marianne Peters op zoek naar een huis in de Bourgogne om er een Bed and Breakfast/Chambre d'hôtes te beginnen. Het was voor hen een bewuste keuze. De Bourgogne is een welvarende streek, heeft een prettig klimaat en is veelzijdig in landschap, cultuur, wijn en keuken. Bovendien is de afstand vanuit Nederland in één dag te rijden en dat is een prettige bijkomstigheid voor hun gasten.

Tekst: **Marianne Peters**

'Hoe langer en serieuzer ze erover nadachten, hoe aantrekkelijker de Bourgogne als woonbestemming werd'

Marianne: 'Nadat wij meerdere malen de Bourgogne hadden doorkruist, hebben we een cirkel van ongeveer 30 km om Matour getrokken en vervolgens onze zoektocht daarbinnen voortgezet. Uiteindelijk zijn we in het gemeidelijke platteland dorp Colombier-en-Brionnais



Charolais-koeien in een coulisselandschap

De Brionnais-Charolais-streek ligt in het zuidelijkste puntje van de Bourgogne, 50 km ten westen van Mâcon. Het coulisselandschap - bocage in het Frans - kenmerkt de streek. Glooiende heuvels met bossen, meertjes en weilanden afgebakend met heggetjes, houtwallen of bomen. Pittoreske steden en dorpjes, dikwijls met romaanse kerken. Hier geen wijnbouw, maar witte Charolais-koeien in de weilanden. Het vlees van deze koeien heeft, net als de Bresse-kip, een eigen appellation. Ook in ons dorp worden deze koeien door de boeren gehouden, met uitzondering van de burgemeester, die scharrelvarkens houdt. In de wei naast ons huis staan de prachtige koeien vredig te grazen. Verandering van spijs doet eten;



neergestreken. Een plaatsje met ongeveer 300 inwoners, waar men erg betrokken is bij elkaar. Daar moet je mee leren omgaan. Wanneer je als étranger aan de zijlijn blijft staan, wordt het lastig om te integreren. Bescheidenheid en beleefdheid zijn de sleutelwoorden, want je bent en blijft de buitenlander. Gun vooral je Franse medemens iets. Laat wat je niet zelf aan je huis kunt klussen over aan een Franse vakman. Vraag niet je Nederlandse vriend, die toevallig loodgieter is, om de leidingen in je huis te vervangen. Nee, vraag bij de bakker of in het plaatselijke café naar het adres van een loodgieter en als er onverhoopt iets gebeurt, heb je iemand in de buurt die je snel van dienst kan zijn.

zo snoeien ze op natuurlijke wijze alle toppen van onze planten die boven de ommuurde tuin uitsteken. Ik moet er maar mee leren leven dat de hortensia's niet ieder jaar bloemen dragen of dat er aan de bessenstruiken ineens een stuk minder bessen hangen.

Het 'Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais' heeft een aanvraag gedaan om de Bocage Du Charolais-Brionnais te nomineren voor de werelderfgoedlijst van Unesco. Als gîte- en chambre d'hôtes-eigenaar werden we uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Dat alle neuzen nog niet dezelfde kant op staan, bleek al snel toen er een felle discussie op gang kwam waarbij verschillende boeren bang waren dat het kappen van bomen en heggen rondom de weilanden mogelijk aan banden zou worden gelegd. Als tegenargument werd naar voren gebracht dat hun agrarische producten internationaal meer bekendheid zouden krijgen. Het blijft geven en nemen.

Diversiteit aan gasten

Het leuke aan het ontvangen van gasten in onze gîte en chambre d'hôtes is de diversiteit aan mensen. De één zoekt rust en ruimte, de ander is op doorreis en weer anderen dromen ervan ooit zelf een huis in Frankrijk te kopen. Zo hebben we vorig jaar gasten ontvangen die deze droom wilden verwezenlijken. Tijdens hun eerste verblijf bij ons waren ze onderweg naar de Provence voor een fietsvakantie. Daar zou volgens hen ook hun Franse



droomhuis moeten staan. Op de terugreis kwamen ze opnieuw langs en vertelden ze hoe ontzettend warm het was geweest en dat ze flink hadden moeten afzien tijdens de fietstochten. Ze hadden zich een beetje verkeken op de afstand vanuit Nederland en zagen in dat reizen met de jaren nu eenmaal vermoeiender wordt. Hoe langer en serieuzer ze erover nadachten, hoe aantrekkelijker de Bourgogne als woonbestemming werd.

Een paar weken later bezochten ze ons opnieuw en zijn we langs een paar huizen gereden die te koop stonden. Afgelopen voorjaar hebben ze zo'n 100 km ten noorden van ons hun droomhuis gevonden. Het door de vorige eigenaren achtergelaten kippenhok kregen we van hen cadeau en staat nu in onze tuin met smart te wachten op nieuwe ei-leggende bewoners.

Zalige zoetigheid

Wanneer wij zelf voor een etentje uitgenodigd zijn en we de gastvrouw willen verrassen, dan nemen we vaak chocolade mee van Chocolaterie Bernard Dufoux. Wie zijn smaakpapillen wil vertroetelen met deze zalige zoetigheid zal een bezoekje moeten brengen aan zijn winkel in La Clayette. Deze maître chocolatier maakt echt de lekkerste chocolade die ik ooit heb geproefd. Ik mocht me gelukkig prijzen een workshop bij hem te volgen. Je 'smelt' weg voor deze chocolademeester die met liefde en passie zijn meesterwerkjes creëert. Hoe heerlijk kan het Bourgondische leven toch zijn, je voelt je al gauw ook een Bourgondier! 🇫🇷



Bourgondische keuken

Behalve zijn gastvrijheid staat de Bourgogne vooral ook bekend om zijn uitgebreide keuken. Daarom vindt u op de website van Marianne en Peter-Paul naast informatie over de B@B/Chambre d'hôtes en hun gîte in Gibles ook heerlijke Bourgondische recepten, waaronder de befaamde Boeuf Bourguignon uit deze streek. Op de markt zijn tal van streekproducten te koop. Maar als u liever uit eten gaat, zijn er in de omgeving vele restaurantjes te vinden, van eenvoudig tot luxe, met een ruime keuze uit regionale gerechten.

www.gedc.eu