

Kennismaking met de wijnen uit Fuissé

Verrassing in de Mâconnais

Peter-Paul Peters is behalve eigenaar van een B&B/Chambre d'hôtes in de Bourgogne, ook vinoloog. Reden temeer om op zoek te gaan naar verrassende wijnen.

Tekst: Peter-Paul Peters

Regelmatig komt er familie langs bij Peter-Paul en Marianne. Graag genieten ze samen van al het goede dat de Bourgogne te bieden heeft. Het is een warme maandag in augustus als ze besluiten om samen met een zus en zwager een rondrit te gaan maken door de Mâconnais om ergens onderweg te lunchen.

Op maandag gesloten

Peter-Paul: 'We rijden door wijndorpjes waarvan een aantal hun plaatsnaamvermelding op het wijnetiket mag dragen, zoals Vincelles, Loché, Pouilly en Saint-Véran. We komen langs de markante rots van Solutré en genieten van de vele vergezichten. Al snel blijkt dat de vooraf uitgezochte restaurantjes stuk voor stuk op maandag gesloten zijn. We vervolgen de tocht, maar onze aandacht voor de mooie wijngaarden wordt



enigszins afgeleid door het geknor van onze magen. We worden afhankelijk van het toeval en als we weer een dorpje in rijden, kijken we goed uit naar een restaurantje. Ik begin het ergste te vermoeden, maar als eeuwige optimist ga ik ervan uit dat het goedkomt. Terwijl we door de smalle straatjes van Fuissé rijden, klinkt er vanachter uit de auto ineens: 'Ja, hier!'. Onze vrouwen hebben achter een poort mensen aan tafeltjes zien eten en daaruit geconcludeerd dat het restaurantje geopend is. Ze stappen snel uit en ik zet mijn auto op het dorpsplein naast een oude Citroën 2CV AZU.

25 wijnen uit Fuissé

Intussen hebben de dames een tafeltje kunnen bemachtigen onder de platanen en worden we van de menu- en wijnkaart voorzien. We kiezen alle vier voor hetzelfde menu. Als we uit eten gaan, ben ik het die de wijnkaart bestudeert om een keuze te maken die past bij de gerechten die we hebben uitgezocht. Ik sla hem open en zie de normale variatie van rode, witte en roséwijnen,



champagnes en crémants. Op de volgende bladzijde zie ik plots alleen maar wijnen uit de wijngaarden van Fuisssé staan. Zeker vijftientig verschillende wijnen en alle voor dezelfde prijs van € 38,-. Normaal heb ik echt niet veel moeite om een keuze te maken, maar tegen zo'n lijst van wijnen met dezelfde herkomst en ook nog eens dezelfde prijs, ben ik niet opgewassen. Daar ga je dan, krijg je als wijnkenner een soort herexamen. Zover laat ik het niet komen, ik besluit de hulp in te roepen van de dame die ons bedient. We laten haar eerst de bestelling opnemen en dan vraag ik haar of zij ons een advies kan geven. Ze lacht, waarschijnlijk ben ik niet de eerste die dit vraagt. Vervolgens wijst ze één van de wijnen aan die midden op de bladzijde staat. Ze zegt dat we die moeten nemen en met een subtiel knikje geeft ze aan dat we haar kunnen vertrouwen. De wijn, een Pouilly-Fuisé Pasiphae 2009, is mooi droog, fris en geurig. Een juiste keuze bij het warme weer, die uitstekend past bij onze gerechten. De platanen dienen als natuurlijke parasol, de sfeer is ontspannen, we genieten van het eten en de wijn. De tijd

verstrikt en hoewel er nog gasten na ons zijn binnengekomen, zijn we de laatsten die vertrekken.

'Tegen zo'n lijst van wijnen met dezelfde herkomst en ook nog eens dezelfde prijs, ben ik niet opgewassen'

Terwijl we door het dorpje rijden, zien we op een van de verwijzingsborden de naam van het wijndomein van de wijn die wij zojuist hebben gedronken. Daar rijden we graag voor om. Het duurt niet lang of we zien een mooie, voor Franse begrippen moderne woning met bijgebouwen in een kommetje liggen, keurig verzorgd en omringd door uitgestrekte wijngaarden. Een groot bord in dezelfde stijl als het etiket bevestigt het wijndomein, het beeld is compleet. Niet alleen hebben we een nieuwe, fantastische wijn geproefd, we weten nu ook waar die geproduceerd wordt: 